

Tek Sayfalık ARA'lar

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİNİN YAKIN GELECEĞİ; İZLENECEK OLASI YÖNELİMLER

Gün geçtikçe yaşadığımız afet ve acil durumların etkileri, küresel bir boyut kazanıyor. 2011 yılında meydana gelen Japonya depremi ve tsunamisi ile gün yüzüne çıkan ve sonrasında meydana gelen bir çok afetin global etkileri, son olarak Covid-19 pandemisi ile sınır tanımadığını bizlere gösterdi. Artık toplumun tüm kesimlerinin ortak bir hazırlık kültürü oluşturması gerekliliğini anlamak için afetlerin ortaya çıktığı bölgede yaşamının çok da önemli olmadığını görüyoruz.

Bu süreçte afet ve acil durum yönetiminde ortaya çıkacak eğilimler, örgütlerin ve toplumların afete hazırlık kültürü ve dirençliliğinin olmasında kilit bir unsur oluşturmaktadır. Toplum tabanlı; kamu-özel sektör ortaklıkları, risk tabanlı planlama ve sosyal medya kullanımı önümüzdeki yıllarda afet ve acil durum yönetiminin teknolojik, sosyal, çevresel ve politik faktörlerini görme ve yönetme şeklini değiştiren üç ana eğilim olacak.

BİR: Toplum Tabanlı; Kamu-Özel Sektör Ortaklığı

Günümüzün afet ve acil durum yönetiminin vizyonu; tüm sektörler arasında, yerel ve merkezi yönetim düzeyleriyle koordinasyon halinde, katılımı teşvik eden, bilgi kapasiteleriyle birbirine bağlı grupların paylaşım içinde olduğu, toplum tabanlı bir modeli ifade etmekte.

Yarının toplum tabanlı afet ve acil durum yönetimi, toplumun tüm kesimlerinin ortaklıkları ile mümkün olacak. Çünkü afet ve acil durumlara mücadele -yerelde ve de -toplum liderlerinin bağlılığı ile yapılıncaya başarıya ulaşmaktadır. Bu noktada çoğu ülkelerde merkezi yönetimin koordinasyonunda yürütülen bu sürecin yakın gelecekte sürdürülebilmesi, kamu ve özel sektör ortaklarının bir noktada, aynı hedefe ilerlemesi ile mümkün olacaktır.

Çünkü her iki aktörde, toplumun yeteneklerini güçlendirmeye ihtiyaç duyacak, buna mecbur kalacaktır.

Bu durum, afet ve acil durumlarda ihtiyaçları karşılamak ve toplum üzerindeki etkileri azaltmak için gerekli stratejik planlamayı ve kaynak tanımlamayı da geliştirecektir. Bu ortaklıklar ayrıca, toplumun az temsil edilen ve savunmasız üyelerinin ihtiyaçlarını da ele alınmasını ve acil durum yönetiminin tüm servisleri ile etkin bir şekilde hizmet etmesini sağlayacaktır.

İKİ: Tüm Tehlikeler Yaklaşımıyla Risk Tabanlı Planlama

Toplumun tüm kesimlerini etkileyecek olası tüm tehlikelerin oluşturacağı riskleri, sınırlı kaynaklar ile yönetmek haliyle zor bir süreçtir. Mevcut kaynakların yeterli olmadığını farkına vardığımız afetlerde, etkili risk azaltma, hazırlık, müdahale ve iyileştirme çalışmaları için riske dayalı planlamanın önemi de bu noktada ortaya çıkmaktadır.

Herhangi bir bireyin, toplumun veya kuruluşun, afet olaylarına doğru yanıtı vermesi için gereken tüm kaynaklara sahip olamayacağı gerçeği, tüm tehlikeler yaklaşımıyla riske dayalı planlama stratejilerinin geliştirilmesi yönünde bizleri daha da teşvik edecektir.

ÜÇ: Sosyal Medya ve Teknoloji Kullanımı

Devlet kurumları ve toplumun, sosyal medyayı şimdiden kriz iletişimi için -doğru veya yanlış- aktif bir şekilde kullandığını görmekteyiz. Ayrıca, toplumun kriz zamanlarında bilgi edinmesi, afetlere verdikleri tepkilerin değerlendirilmesi ve devam eden süreçlerde yetkili mercilerle temasa geçerek istemlerini iletmeleri, afet yönetimi açısından sosyal medyayı daha da cazip kılmaktadır.

Burada teknoloji ve sosyal medya kullanımının artan etkisi, afet ve acil durum yönetiminde şimdiden dikkate alınmaya başlandı. Özellikle hazırlık çalışmaları, risk transferi, risk iletişimi, erken uyarı, hasar tespiti gibi kritik konularda ve daha çok global hedefli çıktılarla yakın gelecekte karşılayacağımız bu eğilimi izliyor olacağız.